



STICHTING "Familie Van GIFFEN"

H. van Giffen, longarts n.p., van Beethovenlaan 22, 3161 RW Rhoon, tel. 010-5014322
Archief en secretariaat

Nieuwsbulletin no 2.

September 1998

Beste/Lieve Familieleden.

Voor U ligt het tweede "Nieuwsbulletin" van - nu - de "Stichting Familie van Giffen". Zoals toegezegd treft U in dit bulletin aan:

- nieuws betrekking hebbende op de realisering van de Stichting en de consequentie's daaraan verbonden,
- de stand van zaken m.b.t. de realisering van "Familieboek" en "Stamboom" van de familie,
- het levensbericht van Hennie van Giffen en tenslotte
- verder nieuws dat ons interessant genoeg leek om in dit bulletin te verwerken.

De STICHTING

De acte "houdende " - zoals dat zo mooi heet - "oprichting van de Stichting Stichting Familie van Giffen", gevestigd te Rhoon, is verleden op 8 April 1998 bij het notariskantoor "Dekker Van der Stoep", eveneens gevestigd te Rhoon. Daarmee is dus de intentie om tot een eigen Familiestichting te komen, realiteit geworden!

Deze Stichting is nu ook bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam ingeschreven. Bovendien is een afschrift van de "Acte van Oprichting" gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag.

Wat de Stichting **formeel** wil nastreven staat als volgt omschreven in de "Doelstellingen":

- a. Om met alle gepaste, ideële en materiële middelen de **band** tussen de leden van het geslacht van Giffen te versterken.
- b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze doelen zal de Stichting onder meer trachten te verwezenlijken door:

- a. Het organiseren van familiebijeenkomsten.
- b. Het aanleggen en in stand houden van een familiearchief en -register.
- c. Het geven van steun aan leden van het geslacht van Giffen bij het verwerven en/of verbeteren van de maatschappelijke positie en anderszins, zo daar behoefte aan is.
- d. Andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De "Geldmiddelen" van de Stichting bestaan uit:

- a. Jaarlijkse bijdragen.
- b. Schenkingen, legaten en erfstellingen.
- c. Opbrengsten van het vermogen van de Stichting.
- d. Andere baten.

Het "Bestuur" van de Stichting bestaat uit tenminste drie (3), maximaal zeven (7) leden. Het aantal bestuursleden zal altijd een oneven aantal bedragen.

Bij het ontstaan van een vacature zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen, binnen twee (2) maanden, een opvolger kiezen. In het geval van het ontstaan van een vacature bestaat de mogelijkheid voor de

betalende leden een kandidaat voor te dragen. Verder is mogelijk van belang dat de functies van penningmeester en secretaris verenigbaar zijn.

De overige artikelen regelen meer de praktische taken van het bestuur en zijn in verband met het doel van een nieuwsbulletin niet zo relevant.

Het **eerste bestuur** bestaat - in functie - uit de volgende personen:

- Hans van Giffen, voorzitter/secretaris, v. Beethovenlaan 22, 3161 RW Rhoon, tel. 010-5014322.
- Reitze van Giffen, penningmeester, Hazelaan 1, 2243 EJ Wassenaar, tel. 070-5140472, fax 070-5114759.
- Klaas van Giffen, lid, Julianalaan 47, 2051 JL Overveen, tel. 023-5271651, E-mail: van Giffen-Pleijssier@hetnet.nl.

Consequentie's

Dit bestuur hecht er aan duidelijk aan te geven dat het zich als belangrijkste taak heeft gesteld de **band tussen de familieleden aan te halen en te versterken!** Leeftijd, opleiding, functie, beroep of maatschappelijke positie mogen, voor het bereiken van dat doel geen belemmering vormen. Ieder is op zijn eigen manier een onmisbare schakel in de samenleving en dus ook in onze familie.

Mede in overeenstemming met de wensen die velen in de enquête hebben aangegeven, denkt het bestuur dit doel met de volgende middelen gestalte te kunnen geven:

- Het organiseren van **landelijke familiedagen**, eens in de twee à drie jaar. De eerstvolgende keer zal zijn in het voorjaar van het jaar 2000, op een nog nader te bepalen plaats.
- Het bevorderen van **locale bijeenkomsten** in kleinere kring.
- Het één tot twee maal per jaar doen verschijnen van een **familiebulletin**.
- Het elkaar op - in ieder geval nu nog - immaterieële wijze **ondersteunen** bij het verwerven/adviseren studiekeuze, te volgen opleidingen, functies e.d., waarbij het bestuur - vanuit haar heliopterfunctie - behulpzaam kan zijn. Uiteraard voor zover aan dergelijke hulp behoefte bestaat.
- Het, op verzoek, **verstrekken** van **gegevens** uit het **familiearchief** of **-register**.

Om dit alles mogelijk te maken zal het bestuur over enige financiële middelen moeten beschikken. Een contributie is daarvoor het geëigende middel. Naar de mening van het bestuur is het niet onredelijk een bijdrage van minimaal f. 30.00 per jaar per gezin te vragen. Mocht ook dit bedrag een belemmering voor een lidmaatschap vormen, dan kan met de penningmeester een - verder anonieme - regeling worden getroffen. Ook meent het bestuur dat het niet onredelijk is voor (studerende) kinderen van 18 jaar en ouder, die (nog) geen eigen bron van inkomsten hebben maar wel van hun ouders afhankelijk zijn, een vrijblijvende bijdrage te vragen.

Langs deze weg verzoeken wij een ieder die zich in de enquête voor een lidmaatschap van de Stichting heeft uitgesproken, zijn/haar **aandeel/contributie** voor het jaar 1998, **over te maken** op rekening van de "Stichting Familie van Giffen" onder nummer 35.71.68.291 bij de RABO-bank te Wassenaar (girorekening van de bank: 45544). **Graag met duidelijke vermelding van voornaam, postcode en woonplaats.**

STAMBOOM/FAMILIEBOEK

Zoals we reeds eerder lieten weten is het mogelijk de - door Klaas van Giffen uit Overveen vervaardigde - **stamboom** te laten copieëren. De daaraan verbonden kosten zijn echter hoog (circa f. 250.00) en het document is groot en niet erg handig. Daarom heeft Klaas op zich genomen na te gaan of een veel eenvoudiger en goedkoper oplossing is te vinden die bovendien inpasbaar kan zijn in het familieboek. Uiteraard komen we daarop terug.

Eerder lieten wij ook al weten dat - al hoewel mede afhankelijk van omvang en lay-out - een "familieboek" uitgave is te verzorgen voor een bedrag rond de f. 50.00. Al hoewel een aantal toezeggingen voor het verstrekken van gegevens nog niet is ontvangen (wanneer mogen we die tegemoet zien?), zijn we ver gevorderd met de uitwerking. Om niet alléén een genealogisch verantwoord, maar ook smakelijk en leesbaar werk samen te stellen, maar bovendien een zo volledig mogelijk familie-archief en -register bij te houden is **Uw aller medewerking onmisbaar!** Zie voor de vraag waar het daarbij om gaat (tekst en foto's) bijlage 2.

LEVENSBERICHT

In het vorig bulletin (no. 1) werd reeds aangegeven dat in dit bulletin het levensbericht zou worden opgenomen van Hennie van Giffen. Bij de burgerlijke stand staat hij ingeschreven als Hendrik, zoon van Reitze van Giffen en Merktjen van der Kluft, geboren 14 September 1907 in Wageningen en overleden op 24 April 1989 in Nunspeet. Hij is op 27 April 1940 in Bloemendaal getrouwd met Jansje (Joeny) Bruins, geboren 20 April 1918 in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen voortgekomen: Reitze, Gerrit Lammert en Aagje.

Joeny had de intentie om op de familiedag in September 1997 een uiteenzetting te geven van het bijzondere leven dat ze met Hennie heeft mogen beleven. Het is er toen niet van gekomen. Daarom volgt hier nu de, bewerkte, tekst van haar verhaal.

Geachte aanwezigen,

Waar ik eigenlijk de moed vandaan haal om hier te staan weet ik niet, maar Hans zei: "doe het maar"! Vandaar.

Om iets over Hennie te vertellen is niet zo moeilijk! Het is ook interessant omdat hij zo'n heel andere weg is ingeslagen dan de meeste andere leden van de familie. Hij is geboren in Wageningen, maar, zoals hij zelf altijd zie: "Op stapel gezet in Friesland". Zijn vader Reitze was daar werkzaam als predikant.

Mijn verhaal zal vooral gaan over dat deel van zijn leven van voor ons trouwen in 1940. Het beschrijft een heel groot deel van zijn belevenissen, zaken zoals iemand dat maar zelden meemaakt. De oorlog maakte daar abrupt een einde aan. Tien dagen - en niet de geplande 6 weken - na ons huwelijk moest hij aanmonsteren bij de KNSM. Hij moest mee om het laatste schip - met aan boord het goud van de Nederlandse Bank - naar Engeland te brengen. Na hun vertrek werd de "Abraham Rietberg" bij IJmuiden, tussen de pieren, tot zinken gebracht om zodoende duikboten te verhinderen binnen te varen.

Maar hoe kwam het nu dat hij zeeman is geworden? Daarvoor moet ik terug naar zijn jeugd.

Vader Reitze verloor al heel vroeg zijn vrouw Idskje. Hij bleef achter met vijf kinderen. Na korte tijd hertrouwde hij met de jonge Merktje, die dapper het heft in handen nam. Ze kreeg nog eens vier kinderen, waarvan Hennie de tweede zoon was. Vader van Giffen - een eigenzinnig man - liet zich niet binden door één of andere kerkeraad, stapte uit het ambt en preekte alléén dáár waar ze hem vroegen. Zo reisde hij heel wat af. Maar het was geen vetpot. En studerende kinderen kostten, ook toen, veel geld. Klaas kon nog net naar het Lyceum in Haarlem. Maar Hennie was speels en geloofde het wel; hij volgde de MULO. In die tijd kregen de leerlingen van het Lyceum op school de gelegenheid om huiswerk te maken, maar op de MULO niet en het gevolg bleef niet uit. Van huiswerk maken kwam bij Hennie niets terecht. Te meer omdat Klaas en hij één paar voetbalschoenen hadden. Bovendien schopte de één met rechts en de ander met links. En zo genoten ze samen met volle teugen! Hennie ging de volgende dag met een zak-inktpotje naar school en schreef het huiswerk over van vriendjes. Dat heeft zich gewroken; want overgaan en examen doen was een fiasco.

Omdat Klaas en hij vaak naar IJmuiden gingen om schepen te kijken, leek hem de zeevaartschool wel wat. Het avontuur trok hem ook aan. Te meer omdat na het afronden van het eerste diploma, dat van 4e Stuurman (er zijn vier diploma's nodig om af te studeren), stage moest worden gelopen om de kans te krijgen verder te kunnen gaan. En dan was er in die tijd één mond minder

om te voeden en dat was heel belangrijk.

Toen bleek dat hij één punt te weinig had om ingeschreven te worden op de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam, heeft vader Reitze het in een gesprek met het hoofd van de school voor elkaar gekregen dat ze hem één punt hoger gaven en met dit totaal lieten ze hem toe, maar voorlopig alléén tot het kerstrapport! Het probleem huiswerk maken bleef bestaan en zo leek het er op dat hij het niet zou halen! En zo ging de dominee met hoed en pandjesjas - samen met Hennie - naar Amsterdam om met de rector (Haverkamp) te spreken. Die nam alles niet zo gamakkelijk op. Maar omdat hij begreep dat het meer aan het spelen en voetballen lag dan aan het verstand, begon hij te razen: "Wil jij zeggen G.V.D. dat je ...", maar verder kwam hij niet, want vader Reitze stak bezwerend zijn hand op en zei: "Hauw, hauw, hauw!! (zijn stopwoordje), zweert ganselijk niet, nog bij de haren op Uw hoofd, want die zijn geteld". De rector staarde de dominee perplex aan en snauwde Hennie toe: "Ga jij naar de klas" en hij verdween. Maar niet van school, want de afspraak met Haverkamp (een pracht-kerel) werd gemaakt dat Hennie na schooltijd in het klaslokaal, bij hem, zijn huiswerk zou gaan maken. Ze mochten elkaar heel graag - en steeds als ze elkaar ontmoetten, kreeg Hennie een stomp op zijn schouder en zei Haverkamp: "Zo zweert ganselijk niet, hè". En zo heeft Hennie zonder struikelen en met prachtige cijfers de studie afgemaakt.

Na het eerste examen moest hij aanmonsteren!! Dat werd wel spannend, want het leven op een schip was voor hem onbekend. Een kaptein ontmoette hem bij het uitgaan van de kerk en gaf hem wat wijze raad mee. Vooral dat hij een matras (van zeegras) moest meenemen, want dat hadden ze aan boord niet! Waar moest hij dat vandaan halen? En hoe krijg je dat aan boord? Maar Klaas heeft hem geholpen en hem met plunjezak en een zak met zeegras naar Amsterdam gebracht. De boot lag niet aan de kade, dus kwam een roeiboortje hem ophalen. Aangekomen aan boord, vroegen ze: "Wat heb jij daar bij je?" En stralend antwoordde Hennie: "Zeegras voor een matras!" Bulderend van het lachen werd hij binnengehaald. Een oude bootsman heeft zich over hem ontfermd. Om ± 5 uur ging de bel voor de borrel voor de maaltijd en vroeg hij aan Hennie of hij wel eens een borrel had gedronken? Dat was niet het geval, waarop hij zei: "Nou dan moet je het nu ook niet doen, als je moeder het niet goed zou vinden". Aan boord hebben ze vaak om hem gelachen, maar een borrel heeft hij nooit genomen.

Jaren later - met de scheepvaart ging het niet zo goed, ook niet bij de KNSM, de maatschappij waarbij hij voer - was er door de malaise weinig werk, weinig promotie en werden er velen ontslagen! In Santpoort woonde toen Mellema, die een maritiem kantoor had in Amsterdam. Hij kocht schepen op, liet ze opkalefateren en verkocht ze dan weer door. Voor het ophalen en brengen moest er een kaptein zijn. Die was wel duur. Van zijn dochter hoorde hij (via Hennie's oudere zuster Lucie) dat Hennie werk zocht. Dat was de oplossing. Toen Hennie er wel oren naar had, ging de scharrelaar Mellema naar de KNSM. Intussen had Hennie zijn 3e rang al gehaald. De maatschappij wilde hem wel uitlenen. Ze kwamen overeen dat Hennie, met behoud van zijn rang, bij Mellema kon werken als die hem nodig had. Voor Hennie begon toen het avontuurlijke pas echt. Over wat hij in die tijd allemaal beleefd heeft is een boek op zich te schrijven. Zo had Mellema bij voorbeeld in 1937 een baggermolen met sleepboot opgekocht in Argentinië. Deze lagen daar al tien jaar aan de oever van de Rio teroesten. Met een stuurman, een machinist en Sietse - een binnenschipper, die vaak voor Mellema werkte, van alles kon, van kabels splitsen, alles wat stuk was repareren en voor niets te goed was (en die Hennie al van andere klussen kende) en die dit bovendien een prachtig avontuur vond - ging Hennie per vliegtuig naar Argentinië. Het was toen Mei 1937. Ze waren uitgerust met zo min mogelijk geld. De machinist stelde vast dat de sleepboot nog in goede conditie was. Het schoon en zeeklaar maken kon beginnen. Om de boot te testen moest alles van Buenos Aires naar Rio de Janeiro gesleept worden. Bij de aankoop van voeding, werd bovendien een goede radio met ontvanger op de kop getikt, die overigens ook op de voedingslijst kwamen te staan. Een absoluut noodzakelijke aanschaf, want zo'n oversteek maken zonder radio was niet te doen! Verder viel het aannemen van bemanning niet mee. Geld voor salaris was er niet. Maar iemand gaf Hennie de tip dat veel mensen naar Europa terug wilden i.v.m. het oorlogsgevaar. Zo kreeg hij toch een ploeg bij elkaar: een oude man uit Patagonië, die daar schaapherder was geweest, wilde terug naar Nederland om daar te sterven. "Kun je brood bakken met

hop?"; dat had hij al vaak gedaan. En zo werd deze "Jan", kaptein op de molen. Hij kreeg een hele reeks seinen mee, voor als ze hem nodig zouden hebben. Er was ook een vat teer bij, die, als er alarm was, aangestoken moest worden. Met deze bij elkaar gevoegde "crew", moest het dan maar gebeuren. Zo begint het logboek met 16 Augustus 1937. Toen bleek dat het kompas niet zuiver aanwees. Daar moest dus rekening mee gehouden worden. Ook had de eerste machinist een ongeluk gehad; een losgeslagen kabel had zijn been geraakt dat daarbij was gebroken. Ze legden hem in de messroom, Gelukkig hadden ze spalken aan boord en ontloopte Hennie zich ook hierin als een "allround" kaptein. Dat bleek toen ze later, in een haven liggend om kolen te bunkeren, de machinist in een ziekenhuis hebben laten nakijken: op de daar gemaakte röntgenfoto's bleek de toestand prima te zijn! Het voorstel met de plane naar Holland terug gebracht te worden, wees de machinist van de hand. Hennie was daar erg blij mee, want zo kon deze eerste man van de machinekamer van zijn bed af de anderen van advies dienen. Op een nacht in October begon de sleepboot vrolijk te trekken. Dat was dus niet goed. De tros, die naar de molen liep, lag er slap bij. Gelukkig kwam het teervat nu goed van pas. Jan had het aangestoken. Sietse moest nu in het geweer; het splitsen van de kabel ging wel goed, maar nam uren in beslag. Nog een keer ging de noodvlam de lucht in. Maar dit maal was het erger: aan de voorkant van de molen was er een lek geslagen. Pompen hielp niet en ze zouden dus, zonder interventie, vergaan. Om dat te voorkomen is toen Sietse met de 1e en de 2e stuurman en de 2e en 3e machinist met een buitenboordsloep naar de molen gegaan. Er bleek een gat in de oplopende kant van de molen te bestaan. Deze werd gedicht met een zijde spek die, doordat het opzwellt als het zoute water van de zee er op komt, het gat zo dichtklemt. Met hout en perseningen hebben ze de klus geklaard.

Zo was het al 10 October geworden en had Hennie nog steeds de passaat-wind achter zich. Maar hoe lang nog? En zou alles wel goed aflopen? Maar met vol vertrouwen in God, wachtte hij rustig af.

Iedere keer als ze een haven in moesten om kolen te bunkeren, had hij problemen met de bemanning - waarvan het meerendeel geen zeelui waren - die naar huis wilden. Zo heeft hij er toch verschillende achter moeten laten. Nog één maal was bovendien de molen weer lek, een euvel dat met een nieuwe zijde spek weer was te verhelpen. Dat de passaat nog steeds niet doorzette was een wonder; zo zouden ze het wel halen met de kolen van de laatste bunkerplaats. Pas in het Kanaal veranderde het weer. Toen ze echter in de buurt van IJmuiden kwamen, in het zicht van de eindbestemming, was er in het geheel geen zicht meer! Ze zagen geen vuurtorens en geen bebakening meer. Alléén de "Westhinder", die in het water kloksignalen gaf, was het enige baken. En zo was het intussen 1 November geworden. De sleeptros werd ingekort en zo stoomden ze langzaam verder. En zo zagen ze ineens de vuurgloed van de Hoogovens en konden ze daarop aankoersen!

Bij het opvaren tussen de pieren van IJmuiden, waren er vele kleine en grote boten die de binnenkomst bejubelden. Met vlaggen en toeters en wat dies meer zij! Holland leefde mee, dat was duidelijk!

Deze reis maakte wel zo'n indruk op de samenleving dat er een groot verhaal van in de krant kwam met als kop: "Een Hollands kind, dat is bekend". Ook Polygoon (het nieuws in de bioscoop) en vertegenwoordigers van de radio wilden alles precies weten over het verloop van deze barre reis. Ook al hield Hennie niet van al deze poespas, hij kon er zich niet aan onttrekken. Zo werd er niet alléén in het nieuws veel aandacht aan besteed, maar heeft Hennie met deze tocht model gestaan voor het boek van Jan den Hartog dat als titel kreeg: "Hollands Glorie". En welke recht geaarde Nederlander heeft dat manuscript niet verslonden?!

Dank voor jullie aandacht.

NASCHRIFT

Tijdens de oorlog heeft hij diverse duikbootaanvallen overleefd. In 1944 werd hij op voorspraak van de koningin benoemd tot loods van het eilandgebied Curaçao. Zo werkte hij enige tijd als

loods op Aruba, later werd hij onder-havenmeester op Curaçao.

In 1964 keerden Joeny en Hennie, na zijn pensionering, naar Nederland terug. Maar ook toen bleef hij nog lange tijd actief. O.a. als super cargo-kapitein en als verzekeringsagent van een grote verzekeringsmaatschappij van schepen.

Op 24 April 1989 is hij overleden in Nunspeet, waar hij de laatste jaren van zijn leven heerlijk heeft gewoond.

Verder NIEUWS

Bijzondere data

Joeny van Giffen-Bruins vierde op 20 April j.l. haar tachtigste verjaardag. In blakende gezondheid, omringd door alle kinderen en verdere aanhang.

Op dezelfde dag werd ook de vijftigste verjaardag van haar zoon **Gerrit (Lammert)** gevierd, ofschoon die dag eigenlijk pas voor 15 Mei in de boeken staat geschreven. Maar hij was toch uit Curaçao over om de verjaardag van zijn moeder te vieren.

Ook **Merkje Buter-van Giffen**, de dochter van Ate en Ton van Giffen-Riessen, heeft intussen haar vijftigste geboortedag herdacht.

Dezelfde gedenkwaardige en feestelijke gebeurtenis hoopt **Geesje (Gezina) van Giffen-Stel**, de vrouw van Albert Egges Jr. (de zoon van Beitj en Annie van Giffen-Groenhoff), op 26 November a.s. te beleven.

Verder hebben we weer net de examentijd achter de rug. Jammer dat we maar van een paar jongeren weten dat ze daarmee te maken hebben gehad en wat het resultaat geweest is. Wel bereikte ons het bericht dat:

- **Nicolien van Giffen**, een dochter van Reitze en Anne Marie van Giffen-de Graaf (Wassenaar), haar artsenbul in Leuven in ontvangst heeft mogen nemen.
- **Jente van Giffen**, de jongste zoon van Klaas en Joyce van Giffen-Pleysier (Overveen) is geslaagd voor zijn Atheneum examen. En dat
- **Willemijn Schreuder**, de oudste dochter van Marjan en Flip Schreuder-van Giffen (Voorburg) met goed gevolg het VWO heeft afgerond.

De Stichting heeft, of zal, ze allen op passende wijze daarmee gelukwensen.

Een minder prettig bericht betreft het overlijden op 8 December 1997 van **Beitj Croisset van Uchelen**, een zoon van Truus van Giffen en Gerard Croisset van Uchelen. Verschillende familieleden gaven acte de présence bij de begrafenis. Wie had dat kunnen denken toen hij op de familiedag nog duidelijk en zeer geïnteresseerd aanwezig was. Zijn genealogisch archief, met veel gegevens van, in het bijzonder, de familie van zijn moeder, staat voor bewerking van ons familieboek open. Daarvoor zijn we met name zijn vrouw Lysbeth zeer erkentelijk.

Op 16 Juli j.l. is overleden **Hendrik Cornelis Goosens**, de man van Lied Winkler Prins, een dochter van wijlen Cootje (Jacoba) van Giffen.

Verhuizingen

Willemien Rutgers-van Giffen (dochter van Hans en Mies van Giffen, Rhon) is met haar man en kinderen verhuisd naar Maarheeze, Hermelijnstraat 12 (6026 WB), tel. 0495-594541.

Werkring

Reitze van Giffen uit Wassenaar heeft in het voorjaar 1998 zijn werkzaamheden bij "Vamo Mills NV" beëindigd. Met ingang van 1 Juni j.l. functioneert hij nu als President/Cief Operating Officer bij "Bunge Agri Business", een groot internationaal werkend concern.

Buitenland

- Als reactie op het eerste Bulletin en het daarbij gevoegde enquête-formulier, mochten we, met name uit Amerika (USA), verschillende enthousiaste reactie's ontvangen. En aanmeldingen voor een lidmaatschap. Met (voorlopige) beloften er alles aan te zullen doen de volgende familiedag bij te wonen.

- **Debora (Jeanette) van Giffen**, een dochter van Henk en Cootje van Giffen Senf (die in 1913 naar de USA emigreerden), sinds 1988 weduwe van Robert Pendergrast, is op 82-jarige leeftijd, op 22 Maart 1997, hertrouwd met Allen Bilderback. Dit huwelijk werd voltrokken in de First Free Methodist Church in Tacoma (Washington).

- We zijn nog steeds op zoek naar de verblijfplaats (en eventueel overlijdensdata) van de twee jonste kinderen van Louis David Flud van Giffen (* 10-07-1906 in Zwollerkerspel en † 22-1-1962 in den Haag) en Amalia Sophia Unkel (* 16-04-1906 in den Haag), die naar Australië, vermoedelijk Melbourne, zijn geëmigreerd:

1. **Maria Amalia van Giffen** (* 12-08-1932 in den Haag) en
2. **Siegfried Rudolf van Giffen** (* 27-03-1937, eveneens in den Haag).

Wie kan ons over deze kinderen en hun moeder gegevens verstrekken?

BIJLAGEN

1. Financieële Verantwoording Reunie van Giffen dd 8 September 1997.
2. Lijst gegevens ten behoeve van Stamboek

BULLETIN 3

Het volgende bulletin zal in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten:

- Bestuurlijke mededelingen m.b.t de Stichting.
- Tijdstip en opzet van de volgende familiedag.
- Een genealogisch bericht
- Stand van zaken Stamboom en Familieboek.
- Wat verder nog interessant kan zijn.

Voor eventuele suggestie's houden wij ons aanbevolen!

Hans van Giffen
Reitze van Giffen
Klaas van Giffen

BIJLAGE I

Financieële Verantwoording Reunie van Giffen dd 6 September 1997

- Aantal deelnemers

Totaal ingeschreven: 130

waarvan: - 15 jaar en ouder: 109
 - 2 t/m 14 jaar: 19
 - onder 2 jaar: 2

- Ontvangen bijdragen

Overschrijving per bank/giro: 106 x fl. 40 = fl. 4240
 19 x fl. 25 = fl. 475
Ontvangen per kas 3 x fl. 40 = fl. 120

Totaal ontvangen	fl. 4835
Rente	fl. 3.15
Totaal	fl. 4838.15

- Uitgaven

Totaal kosten restaurant	fl. 3894.50
Tekenspapier - naambadges	fl. 99.11
Totaal uitgaven	fl. 3993.61
- Per 01-01-1998 <u>batiq saldo</u>	fl. 844.54

N.B.

Van dit saldo zijn in 1998 afgeschreven bedragen voor:
- de kosten voor het opmaken en laten passeren van de oprichtingsacte van de "Stichting Familie van Giffen ad fl. 520..
- de contributie aan de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Van het saldo is dus niet veel meer over.

Reitze van Giffen
penningmeester

BIJLAGE 2
Gevraagde Gegevens

Voor **toekomstige gebeurtenissen** en
Nog niet geleverde (toegezegde) gegevens.

1. **Kinderen.**

- **Geboortekaartje**; Annonce krant.
Ook van kinderen waarvan de moeder de naam van Giffen draagt.
Zijn ze vernoemd en naar wie?
- **Doopgegevens**:
Datum, kerk, predikant, getuigen.
- **Overlijdensbericht**: Annonce krant
- **Examens**; vervolgoopleidingen (welke, waar)
- **Beroep/vak, aanstelling e.d..**

2. **Volwassenen.**

- **Huwelijk. -Aankondiging**; Annonce krant.
Voornamen (+ roepnaam), achternaam bruid/bruidegom
Geboortedatum en -plaats.
Idem gegevens ouders.
Zo mogelijk datum en plaats **ondertrouw**.
Samenwonen. Datum en plaats
Idem **Kerkelijke inzegening**.
Datum, plaats, kerk, predikant, getuigen.
Opleiding, vak, beroep van hem/haar.
- **Levensbeschrijving**
Saillante gebeurtenissen, bevorderingen, onderscheidingen, hobbies,
woonplaatsen e.d.
- **Overlijdensbericht**; Annonce
Datum en plaats; eventueel oorzaak (b.v. ongeval, ziekte)
Begravenis/crematie
Datum, plaats, naam begraafplaats, kerkdienst (en voorganger) e.d..

3. **Allen.**

- **Verhuisberichten.**

4. **Foto's**

Met name voor het "stamboek", het wordt dan leesbaarder en luchtiger,
van: - de **in leven zijnde personen** (ook de kinderen), enkelvoudige en/of
samengestelde

- **voorouders**
- **interessante voorvallen**
- interessante **woningen/gebouwen** waar betrokkenen "iets" mee hebben
gehad

Degenen die nu nog in leven zijn kunnen ons ook machtigen bij de officiële
instantie's gegevens op te vragen.

Uiteraard is dit een ideaal plaatje! Niet alles hoeft.
Ieder gegeven is waardevol

Zet ons s.v.p. op de **VERZENDLIJST !**

T.a.v.: Stichting Familie van Giffen
v. Beethovenlaan 22
3161 RW Rhoon