



Van Giffen

Stichting
"familie van Giffen"

Voorwoord.

Het ei is gelegd, ook al was het deze keer een zware bevalling. U bent zo langzamerhand gewend om het bulletin twee keer per jaar te ontvangen, in de toekomst zal dit wel eens één keer per jaar kunnen worden bij gebrek aan kopij.

Onze correspondent uit Australië, John van Giffen, laat in dit nummer ons mee "genieten" van de ontstellende bosbranden in zijn land en verder wordt het blad vol geschreven door ons erelid, Hans van Giffen, en door de bestuursleden.

Wat meer reacties van uw kant, heel graag, zou welkom wezen; het e-mailadres is havangiffen@hotmail.com, we zien vol verwachting uw artikelen tegemoet !

In dit nummer iets over het "familiezuiver", een artikel over ds. Lambertus van Giffen en een artikel over de kerk in Nijensleek, die een belangrijke rol vervult in onze familie. Helaas vindt u ook een in memoriam van drie mensen, die ons zijn ontvallen. Maar er worden ook kinderen geboren: David en Hubertina van Giffen in Lemmer zijn de trotse ouders geworden van hun dochter Lidewij.

En last, but not least, het bulletin heeft een nieuw omslag gekregen, maar dat had u al gezien.

Wij wensen u veel leesplezier met het bulletin.

Gardenen, oktober 2009

Hein van Giffen.

Het Van Giffen 'familie-zilver'.

Het raadsel van de tasbeugel is opgelost. Ons familielid Rienk Wegener Sleswijk is een kenner op het gebied van antiek zilver en hij kwam al snel achter de duiding van de vier taferelen op de zilveren beugel. De engel, de leeuw, de stier en de arend bij de afgebeelde manspersonen blijken zogenoemde attribuutsymbolen te zijn van de vier evangelisten Matthëus, Marcus, Lucas en Johannes. De symboliek is ontleend aan het Bijbelboek Openbaringen waar in hoofdstuk 4 de verzen 5-7 een visioen wordt weergegeven van het hemelse hof, waar vier gevleugelde dieren voor de troon staan:

"Van de troon gingen bliksemstralen uit en dreunende donderslagen. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen voor en achter. En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge stier, en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht."

Deze symboliek van de vier evangelisten is vooral ten tijde van de gouden eeuw weergegeven in tal van kunstuitingen, zoals tekeningen, houtsnijwerk sieraden of bijvoorbeeld de onderstaande gevelsteen:



Het waren Ireneus van Lyon († 202) en Hippolytus van Rome († 235), die ooit bedachten, dat deze vier diersymbolen op de evangelisten toegepast konden worden. Zo werd:



- **Mattëus** vereenzelvigd met de gevleugelde *mens* - naar verluidt, omdat zijn evangelie begint met de menselijke stamboom van Jezus;

Marcus met de gevleugelde *leeuw*

- woestijndier, omdat zijn evangelie begint met Johannes de Doper in de woestijn, en omdat er van Jezus gezegd wordt dat hij in de woestijn verbleef te midden van de wilde dieren;





- **Lucas** met het gevleugelde *rind*
- een offerdier, dat rijmt op het offer dat Zacharias in de tempel brengt aan het begin van het Lukasevangelie;
- **Johannes** met de gevleugelde *arend* of *adelaar*
- omdat in zijn evangelie de woorden een hoge vlucht nemen en hij met scherpe blik Gods geheimen doorziet.



Met zorg is geprobeerd om de zilveren beugel te voorzien van een bijpassende tas. Die werd destijds uitgevoerd in leer of fluweel, maar na 1750 kwamen ook tassen van geborduurde kralen in gebruik en daar is een replica van gemaakt. Nadat een oud borduurpatroon passend was gemaakt op de vorm van de beugel ontstond er na enige maanden huisvlucht een goed passende combinatie, die hieronder wordt weergegeven:



Klaas van Giffen (Overveen)

Ds. Lambertus van Giffen

Een krantenknipsel uit 1897, afkomstig uit de Collectie Veenhuizen van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, inspireerde onze erevoorzitter Hans van Giffen tot het schrijven van het navolgende artikel.



ds. Lambertus van Giffen & Beitse Doedes Breuning

De levensbeschrijving in het krantenartikel is wel heel erg kort gehouden, zodat naar mijn gevoel een uitgebreidere beschrijving van zijn levensloop wel op z'n plaats is. Lambertus van Giffen is geboren op 19 Juli 1807 in Heerenveen (Frl) en overleden op 20 September 1898 in Feerwerd (Groningen). Hij trouwde op 16 October 1842 in Sloten met Beitse Doedes Breuning, geboren op 31 December 1819 in Sloten en overleden te Rijs (Gaasterland) op 2 Juli 1902. Zij was een dochter van Dr. Simon Doedes Breuning en Itsk Klases Tjebbes. Het echtpaar Van Giffen-Doedes Breuning kreeg zeven kinderen.

Jeugd

Hij kwam uit een groot gezin van acht meisjes en twee jongens, die hun jeugd voornamelijk doorbrachten in Heerenveen, waar hun vader David Flud in 1797 werd beroepen als predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk. Lambertus zijn oudere broer Jan is apotheker (chemist) geworden in Steenwijk.

Opleiding

Lambertus studeerde aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Groningen. Daar werd hij op 2 Juni 1824 ingeschreven en studeerde hij in 1829 af.

Levensloop

Op 6 December 1829 aanvaarde hij het ambt van predikant bij de Nederlands Hervormde Gemeente in Wijckel. Daar werd hij door zijn vader – Ds David Flud van Giffen – bevestigd (Timotius 4 vers 12-16). Bij zijn intrede werd uitgegaan van Mattheus 28 vers 20.

De tijd in Wijckel is voor hem geen gemakkelijke periode geweest, zoals een artikel in de Leeuwarder Courant van Januari 1898 een duidelijk beeld gaf: *"Eene bedorvene orthodoxie zit hier van oude dagen in de lucht en bodem – eene orthodoxie die de letter vergoedt, maar de geest des Evangelies zoekt uit te blusschen. Die met confessionele hardnekkigheid en de inhumane brutaliteit, leer- en formuledwang drijft, en van gene verdraagzaamheid wil weten – de profetie van onzen Heer en meester: in de wereld zult gij verdrukking hebben, nog schijnt te willen volbrengen."*

In het midden van de negentiende eeuw lag een theoloog met zo'n liberaal denken, zwaar onder vuur! Des te verwonderlijk is het dat van Giffen het meer dan een halve eeuw uithield in dit "zware dorp".

Van het begin af aan heeft hij het aan de stok gehad met de orthodoxen. Dat was op zich zelf niet zo'n wonder.

Hij was immers een voorstander van 'vrije en zelfstandige evangelieprediking', wat in die tijd betekende dat hij moderne, zeg maar vrijzinnige, opvattingen huldigde. Een ambtgenoot (vermoedelijk Ds. Beekhuis uit Tjerkgaast) waarschuwde hem al op de dag van zijn intrede dat hij daarmee problemen zou krijgen.

Op 3 december 1854 – als hij de eerste kwart eeuw in Wijckel als voorganger heeft doorgebracht – wijst echter niets erop dat de predikant en de gemeente elkaar niet zouden liggen. Integendeel, de herdenkingsrede (op basis van Lucas 10 vers 21a) die de dominee uitsprak maakt voornamelijk melding van vreugde en dankbaarheid. Zo zei hij o.a.: *"Uw predikant meent het goed met zijne gemeente en zijn gemeente meent het goed met hem"*. Zijn verblijf in Wijckel was voor hem *"eene milde bron van wezenlijke vreugde"*. Met dankbare voldoening stelt hij ook vast dat zijn theologische opvattingen de wind mee hebben gehad: *"Ik beleefde een tijdperk waarin de vrije Evangelie-prediking meer en meer ontwaakte en ik vrij uit mijne volle overtuiging van het woord en leven onzes Heeren kon uitspreken"*. Ook stelt hij nog terloops dat *"sommigen hem tegenstaan en dat die tegenstand hem meer goed heeft gedaan"*.

Bij zijn 40-jarige Evangelie bediening ontving hij van de Gemeente een geschenk bestaande uit een zilveren koffiekkan, op zilveren voet met verwarmingsbakje met kousje.

Op deze kan staat de volgende inscriptie:

"Ter nagedachtenis der 40-jarige Evangelie bediening van Ds L. van Giffen te Wijckel, 5 December 1969 door Leden der Gemeente en enkele Belangstellenden".

Uit de tekst van de inscriptie blijkt wel dat er geen eensgezinde mening over de 'vrije' bediening van het Evangelie bestond.

Bij de herdenkingsdienst ter gelegenheid van de 50-jarige Evangelie bediening bleek uit de harde toon van de herdenkingsrede –uitgesproken door ds L. van Giffen op 7 December 1879 (Colos. 1:18-10)– dat de verhoudingen zich scherp hadden gewijzigd. Hij zegt o.a. *"Hier en elders werd ik door de geestelijke keurmeesters al dadelijk gewogen en te licht gevonden"*. Daarbij hield hij een tirade over de 'bedorven orthodoxie'. In de loop der jaren had hij zich steeds meer bekend tot de zogenaamde 'Groninger Richting'.

Als liberaal predikant kreeg van Giffen faam in het toenmalige Friesland. Zo blijkt dat toen Brietje Landmeter – latere moeder van Piet Jelle Troelstra – in 1858 vanwege haar vrijzinnige opvattingen in aanvaring kwam met de predikant in Lemmer, van Giffen haar te hulp schoot en er voor zorgde dat in 1858 haar aanneming werd verzorgd. Pieter Jelle Troelstra noemde van Giffen *"een voorganger met een humane prediking en wars van dogmatisering"*.

Lambertus heeft het uiteindelijk in Wijckel niet kunnen bolwerken. Toen hij 77 jaar oud was aanvaarde hij nog een beroep in Feerwerd (Groningen), waar hij nog 14 jaar het ambt als predikant uitoefende. Hij is daar ook overleden en begraven (evenals later zijn vrouw). Het verhaal gaat dat hij in die laatste jaren nooit meer eigenhandig een preek voorbereidde maar dat zijn vrouw uit het archief een geschikte preek uitzocht.

Hij is benoemd tot Officier Oranje Nassau.

Bericht uit Australië. (van onze buitenland-correspondent ter plekke.)

John van Giffen vertelt een en ander over zijn nieuwe vaderland Australië.

John is een zoon van Pieter Adolphus van Giffen en Marie de Blij en hij is hertrouwd met zijn eerste liefde Adrie v.d.Zwart. Zie Bulletin nr.17. John schrijft:

OOK IN AUSTRALIE ZIJN VAN DE GIFFEN'S VERTEGENWOORDIGD.

Australië, het werelddeel met vele mogelijkheden, maar aan de andere kant van de aardbol ! Het is er goed toeven door de grootte van het land en eigenlijk ook niet dichtbevolkt. De meeste mensen wonen aan de oostkust van Australië, in steden als Brisbane, Sydney, naar het zuiden Melbourne en Adelaide en Perth in het westen. In het dunbevolkte noorden ligt dan nog Darwin. Australië kent diverse klimaatzones: de tropen (Queensland, Northern Terr. en het noorden van West-Australia), en de meer gematigde zones New South Wales, Victoria, South Australia en het zuiden van Western Australia. En dan onder Victoria het grote eiland Tasmanië, dat ongeveer het zelfde klimaat heeft als Nederland.

John en Adrie wonen heel gerieflijk aan een baai, die de waterweg is voor schepen met bestemming Melbourne en Port Phillip Bay. Zij wonen in de Mornington Peninsula en hun badplaatsje heet Mt.Martha en ligt tussen de stadjes Mornington en Dromana. Hun oudste dochter Irma en hun jongste zoon Lars wonen ook in Mt.Martha, terwijl hun oudste zoon Ralph woont en werkt op een eiland bij de Barier Reef in Queensland. Het eiland heet Daydream-

Island (zie ook www.daydreamisland.com) en het is echt een DROOM-eiland.

Verder woont dochter Sylvia Anita in Nederland met man en kinderen.

Adrie en John hebben zeven kleinkinderen, Natasha is de oudste (22 jaar) en net geslaagd voor haar Bachelor voor Psychologie en de jongste is vijf jaar jong, ze heet Elyshia en natuurlijk hun oogappel !

Adrie en John zijn erg gelukkig in Australië, maar wensen niemand toe wat ze aan natuurrampen in dit land hebben gezien en gehoord hebben.

In Queensland, in het noorden van Australië, zijn hevige overstromingen, de krokodillen zwemmen door de straten, en in Victoria en New South Wales zijn op het moment van schrijven hevige bosbranden aan de gang. Het ergste werd Victoria getroffen op Black Saturday, het weekend van 7 & 8 februari j.l.:

Er waren drie vitale omstandigheden:

- 1.Langdurige droogte, al twee maanden geen druppel regen.
- 2.Een hittegolf de laatste twee weken met op 6 februari al temperaturen boven de 45 graden Celsius.
- 3.De wind begon toe te nemen van hard tot storm en ging draaien, eerst Noord, later Oost.

De brand begon in Kilmore ten noorden van de Melbourne regio op zaterdag-morgen vroeg op die bewuste zevende februari en breide zich in no time uit naar King Lake National Park, als een woedende tornado rolde de vuurbal over het gebied, met in de brandhaard temperaturen van 1200 graden Celsius !

Het ging zo snel dat de meeste mensen geen tijd meer hadden om iets in te pakken, zelfs geen tijd meer hadden om te vluchten, ze werden zelfs verrast in hun voertuigen, woningen en garages. In hun eigengemaakte bunkers stikten zelfs mensen omdat de zuurstof werd weggezogen om het vuur te voeden !

Veel mensen vergeleken het met de atoombom op Hiroshima, er waren 1000 brandweerwagens in het gebied en zo'n 3000 brandweermannen en -vrouwen bezig, maar het mocht niet baten. Meer dan 2000 woningen gingen verloren en erger nog 210 slachtoffers gestikt, verbrand en vermist door de enorme hitte.

Alleen al in het King Lake Resort gingen 550 huizen in vlammen op !



Strathewen, Flowerdale en Marysville gewoon van de kaart geveegd, deze mooie dorpen in de "Happy Valley".

Er is zo'n 500.000 hectare natuurpark, woongebied en bushland verloren gegaan! En nog steeds zijn er branden niet onder controle. Door de wind en de enorme droogte zijn de branden overgeslagen naar het oosten en het zuiden, naar andere natuurgebieden en nu brandt Wilsons Prom.Natuur Park helemaal ten zuiden van Melbourne aan de Bass Street. Ook vandaag moest Warburton ontruimd worden, de bewoners moeten voor hun eigen veiligheid weg uit de gevarenzone, familie van ons zijn in Healesville al een paar keer geëvacueerd en terug gekomen, maar er is daar nu wel "High Alert" en hun voertuigen zijn bepakt en bezakt, klaar om direkt te vertrekken bij de minste waarschuwing.

Wij weten op het ogenblik niet of het pasgekochte huis van een neef van ons in Gippsland bij Churchill/Jeeralang er nog staat, wel weten we dat de familie gelukkig in veiligheid is!

John woont 45 minuten rijden van het brandgebied.

Echter op 27 februari werd iedereen gewaarschuwd, dat er vanmiddag weer kans was op ettelijke branden in Victoria. Waarom? De temperatuur ging drastisch omhoog, naar wel 38-40 graden Celsius, alles is zo droog als gort, en de wind zou opsteken.. Nu, inderdaad, diverse nieuwe branden, vandaag gelukkig veel onder controle, we hebben zo vroeg mogelijk boodschappen gedaan en toen we thuis kwamen hoorden we de blusheli's al heen en weer vliegen; we werden ook gebeld door onze jongste zoon om alert te blijven voor brand in de buurt van Mt.Martha, en we roken ook al 's morgens vroeg een rooklucht, maar dat hadden we al de hele week, door de laag hangende bewolking en de branden om Melbourne heen al die tijd. We werden door een kennis gebeld, Adrie had het niet meer, dus wij in de auto en langs de Baai richting Rosebud gereden en langs een grote omweg weer terug naar Mt.Martha!

En ja hoor op de TV zagen we de branden ten westen van ons in de Peninsula, waar de grote waterheli's heen gingen, in Dromana tien minuten van ons vandaan en op de heuvels van Arthur's Seat, ook niet ver van ons vandaan, ongeveer een half uur rijden. Gelukkig hadden de

Brandweer en de waterheli's de branden weer snel onder controle, dank zij hun snelle reactie en het groot materieel, dat ze direkt konden inzetten.

Maar naar het noordwesten en noordoosten van Melbourne bij Dailsford en Wilson's Prom.Nat.Park en bij Churchill en oostelijk daarvan langzaam naar de grote waterbekkens toe zijn er nog branden, die nog niet onder controle zijn.

Vanavond zijn we gewaarschuwd om alert te blijven, want er wordt onweer verwacht met BLIKSEM, daar zijn ze ook bang voor, want diverse branden zijn ontstaan door blikseminslag in dit kurkdrome gebied.

En op 4 maart meldt John dat het eindelijk REGENT, HOERA!

En dus zijn nu alle bosbranden onder controle, een dankzegging waard.

En hij besluit zijn verhaal zoals de dinky doy Aussie zegt:

G'Dee Mate, and see you again, bye for now. Groeten van Adrie en John.

Bontje Altena, uit Oldetrijne, vrouw, bekent 400 gulden van notaris van Giffen te Wolvega te hebben gestolen. Ze was een maand eerder al veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens diefstal van geld uit de schrijftafel van dr. van der Sande te Wolvega.

17 februari 1899, Nieuwsblad van het Noorden (bron: GENLIAS), Bontje Altena, geboren 26 februari 1872 te Utingeradeel, dochter van Geert Altena en Antje Veenstra, getrouwd met Pieter de Vries.

Website oudnieuwsuithetnoorden.web-log.nl 06-11-2007

De oudste kleinzoon van Hans en Mies van Giffen- van Doorneveld, Pim Schreuder, heft op 31 juli 2009 de opleiding tot arts afgerond en de daarbij "bul" in ontvangst mogen nemen. De plechtigheid heeft plaatsgevonden in het AMC. Vanaf 1 juni 2009 volgt hij nu de opleiding in de Kaakchirurgie in het AMC.

Gereformeerde Kerk in Nijensleek

en de aanbidding van het boek " het Geslacht van Giffen "

Het kerkje van de Gereformeerde Gemeente in Nijensleek heeft bij de uitwerking van de genealogie van het Geslacht familie van Giffen relatief veel aandacht gekregen. Dat had de volgende oorzaken:

- rond 1890 ontwikkelde zich een kleine Gereformeerde gemeenschap in Nijensleek en omgeving, die behoefte had aan een eigen kerk.
- Mr. David Flud van Giffen (1828-1900 notaris te Wolvega), de vader Van ds. Reitze van Giffen, bezat landerijen en woeste grond in de omgeving van Vledder. Een stuk grond tegenover de pachtboerderij van de familie Beenen, waarop een houten kerkgebouwtje stond, werd ter beschikking gesteld voor de bouw van een nieuw stenen kerkgebouw en om een pastorie neer te zetten. De notaris David Flud verzorgde de voorfinanciering.
- Intussen bleek dat het kerkje in 1933 gesloopt was en vervangen door een nieuw gebouw. Van dat gebouw was wel een foto beschikbaar, maar een foto van het eerdere gebouwtje was in de archieven van de Provincie Drenthe niet te achterhalen.

Toch hebben we het bedoelde fotootje wel te pakken gekregen. Zoals zo vaak speelt, ook hier, het toeval bij het boven water krijgen van dit prentje een belangrijke rol.

Toevallig bleek de voorzitter van mijn Past Rotary Club een vakantiehuisje te bezitten in Vledder. Hij bracht mij in contact met dhr Jan Kits Nieuwenkamp. Vervolgens bleek door bemiddeling van de huidige predikant ds. G. Venhuizen, die ons op de hoogte bracht van het feit, dat de gezochte foto in de huidige kerk een plekje had gekregen.

Op de foto is het oude kerkje duidelijk te zien, met daar achter links een deel van de pastorie.

De pastorie was het woonhuis van ds. Reitze van Giffen. En ook nu is dit nog steeds in gebruik als pastorie door de huidige predikant ds. G. Venhuizen.

Het spreekt vanzelf dat de drie heren, die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld bij de zoektocht naar de bewuste foto een exemplaar van het boek " het Geslacht van Giffen " als attentie voor de belangeloze hulp, hebben ontvangen. Jan Kits Nieuwenkamp heeft intussen zijn exemplaar- 14 maart 2009- aan de Gereformeerde Kerk in Vledder geschonken. Een artikel, dat betrekking heeft op de feestelijke overdracht, is opgenomen in het "kerkblad" van de Geref. Kerk Nijensleek en de Ned. Hervormde Gemeente Vledder (d.d. 28-4-2009). Een kopie van dit artikel volgt hierbij.

Boek " het Geslacht van Giffen " overhandigd.

In de consistorie van de Gereformeerde Kerk te Nijensleek was op vrijdag 14 maart een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde Jan Kits Nieuwenkamp, namens de schrijver H. van Giffen, een exemplaar van het boek "het Geslacht van Giffen" aan Dineke Boevee, voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Het geslacht van Giffen heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Geref. Kerk. De schrijver heeft geput uit de geschiedschrijving van de heer W.J. Iestra. Tijdens de bijeenkomst was de familie Iestra aanwezig. Hij kreeg een hartelijk dankwoord voor het belangeloos afstaan van zijn werk.

Dit boek zal een mooie plaats krijgen in het archief van de kerk. Voordat het in de stoffige vergetelheid raakt, zullen velen dit boek willen lezen.

Gerard Venhuizen.

H. van Giffen
Dennenweg 4C1
Bosch en Duin.





9 juni 1942 ~ Kees van den Berg ~ 23 april 2009

Kees van den Berg, de echtgenoot van Cobi van den Berg-van Giffen, is onlangs na een slopende ziekte overleden. Op de rouwkaart staat een citaat vermeld uit Prediker 3, vers 1 :

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”

Een goed mens is heengegaan. Vriendelijk, minzaam en gedecideerd. In 2003 heeft Kees het penningmeesterschap voor het bestuur van de stichting Familie van Giffen op zich genomen en hij heeft die taak met zijn kenmerkende nauwgezetheid tot ieders grote tevredenheid uitgevoerd. Het bestuur heeft hem leren kennen en waarderen als een bescheiden, fijnbesnaarde en precieze man, die met trouwe plichtsbetrachting zijn aandeel ruimschoots heeft geleverd. Op Kees kon je rekenen!

Op 28 april hebben de familieleden en tal van vrienden en kennissen afscheid van hem genomen tijdens een dienst in de Messiaskerk in Wassenaar, waarna de begrafenis plaats vond op het kerkhof rond de oude NH dorpskerk.

Wij wensen Cobi en haar kinderen Ingeborg, Kees en Eva veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Namens het bestuur,

Klaas van Giffen.

(De foto van Kees werd gemaakt tijdens de voorbereiding van de familiereünie in september 2004).

27 april 1946 ~ **Michiel Mastenbroek** ~ 16 januari 2009

Pas kort geleden werd bekend dat Michiel Mastenbroek begin dit jaar in zijn woonplaats Den Haag is overleden. Hij was de zoon van Joop Mastenbroek en Hendrika (Riek) van Giffen. Michiel volgde in zijn jeugd het Grafisch Lyceum in Den Haag, waarna hij zich ontwikkelde als kunstschilder. Hij is 62 jaar geworden.

De komende tijd zal zijn nalatenschap worden verdeeld en dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want zijn huis in Den Haag blijkt vol te staan met boeken en schilderijen, waaronder veel van zijn eigen werk, vooral zeeschilderijen. Maar ook werd in de inboedel een stalen kistje met familiedocumenten aangetroffen, die zijn moeder Riek ooit heeft overgenomen uit de inboedel van haar ouders Lambertus en Sybrichje van Giffen-Kingma. Door de zorg van Michiel zijn nicht Foekje Bok en van Aukje van Erkelens-Glass, de secretaris van de Vereniging Familie Kingma, zijn deze familiedocumenten inmiddels ter bewaring overgedragen aan het archief van de Stichting Familie van Giffen. We zijn als bestuur erkentelijk voor de zorgvuldigheid waarmee deze documenten zijn behandeld en we zullen in het volgende bulletin meer vertellen over de inhoud ervan.

Wie eventueel interesse heeft in werk van Michiel Mastenbroek kan contact opnemen met de heer Jan Pieter van Coolwijk, die optreedt als afhandelaar van Maarten zijn nalatenschap.

Telefonisch : 070-380 24 33

E-mail : J.P.van/Coolwijk@inter.NL.net

Namens het bestuur,
Klaas van Giffen.

In Memoriam

Op 20 juni 2009 is overleden **Margaretha Louise van Giffen**. In de familie beter bekend als "Zus". Dit na een ongeval waarbij ze diverse fracturen opliep. Met de complicaties hiervan was het leven niet meer verenigbaar.

Zus is geboren op 2 november 1922 in Soekaboemie (Java).

Gezien het beroep van haar vader, aanvankelijk in de bergcultures in Oost Java en later als oprichter en directeur van de tegelfabriek en nog later de wasserij in Bandoeng, is ze vaak verhuisd om na de oorlog in Den Haag te gaan wonen.

Ze trouwde op 3 november 1949 in Bandoeng (West Java) met **Gustaaf Abraham Hillen**, geboren 17 augustus 1919 in Tjimahi en overleden op 18 augustus 1974 in Leidschendam. Hij was Luitenant Kolonel bij de Koninklijke Landmacht.

Ze hebben drie kinderen gekregen.

Zus heeft bovendien ook twee zusjes en de familie leefde in een zeer sterke familieband. Daarin was ze een lieve, open en sterke vrouw, waarmee het contact altijd verrijkend was.

Voor diegenen, die haar goed gekend hebben zal zeker gelden:

"De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
Zij worden niet vergeten."

Jubilarissenkalender fam. Van Giffen

periode van 1 oktober 2009 tot 1 juli 2010

Wij wensen de onderstaande familieleden van harte geluk met hun

(kroon)verjaardagen

95 jaar hoopt te worden:

2 juni 2010 Ebert Giberson, 4450 Davis Ave.apr.229.,
Renton WA 98055-6212 USA

90 jaar hopen te worden:

7 januari 2010 Huug van Hamel,
Leuvensestraat 75, 2587 GD, Scheveningen
2 juni 2010 Hans van Giffen,
Dennenweg 4 C1, 3735 MR Bosch en Duin

85 jaar hopen te worden:

16 oktober Kitty Takens-Stroink,
Goeman Borgesiusl. 76, 9722 RM Groningen.
23 december Inge Sijtsema-v. Giffen,
Juweellaan 96, 2719 BH Zoetermeer.
5 januari 2010 Pier de Jong,
Eekhoornnest Birkstr.118b, 3768 HL Soest.
29 maart 2010 Lijsbeth Croiset v. Uchelen-Brouwer
v. Alkemadelaan 646 2597 AM 's-Gravenhage

80 jaar hopen te worden:

25 november 2009 Ingrid de Jong-v. Giffen,
Eekhoornnest Birkstr.118b, 3768 HL Soest.
26 april 2010 Itty Regnier-Nieuwmeijer,
12 Houchens Rd. Glenview, Hamilton, NZ

9 mei 2010 Noek van Giffen-Dijkstra,
Dierenlaan 5 9675 NX Winschoten

75 jaar hopen te worden:

29 september John van Giffen,
30 Hooper Grove, Victoria Mt. Martha 3934, Australië.
17 juni 2010 Mies de Kan-van Welsenens
Oudelandstraat 20 2691 CE s Gravenzande

70 jaar hopen te worden:

1 januari 2010 Cornelia Barendregt-van Giffen,
v. Nijenrodestraat 103 2597 RL 's-Gravenhage
2 februari 2010 Adrie van der Zwart
30 Hooper Grove, Mt. Martha 3934, Victoria Australië
25 maart 2010 Jean Pamela van Giffen-Broughton,
6 Blamey Crt. Boronia 3155, Victoria Australië

65 jaar hopen te worden:

14 oktober Kathy Lockridge-v. Giffen
9 Morning Dove, CA 92604 Irvine, USA.
8 april 2010 Ate van Giffen,
Amaryllislaan 4 2106 CC Heemstede
27 mei 2010 Ole Bijster,
Tjeukemeerstr. 39 8531 RK Lemmer

60 jaar hopen te worden:

23 november Marjan Schreuder-v. Giffen,
11 december Flip Schreuder,
Park de Werve 22, 2274 ET Voorburg.
8 januari 2010 Aatje Veldhuizen v.Zanten-v.Giffen,
Kekeind 3 4241 KB Arkel

23 maart 2010 Henk van Giffen,
Lineusparkweg 24 1098 EB Amsterdam
29 maart 2010 Paul Henry van Giffen,
3837 Tacoma Ave WA 98302 Tacoma, USA

50 jaar hopen te worden
29 september Matthijs van Giffen,
Sportlaan 16, 8302 AZ Emmeloord.
25 februari 2010 Martje van Giffen,
Ceramplein 75 bg 1095 DE Amsterdam
27 maart 2010 Winfried v.d. Boogaard,
Claes Heynenoenlaan 25 1241 BL Kortenhoef
2 juni 2010 Paul ter Meulen,
Praam 272 1186 TR Amstelveen

21 jaar hopen te worden:
7 oktober Kikianne Kroeske
Ripolinstraat 1A 1222 HN Hilversum.
1 november Jet den Tex
Bongerdlaan 35, 3723 VB Bilthoven.
23 januari 2010 Douwe Bruinier,
Zzoekowlaan 21 2615 PJ Delft

Huwelijksfeest

Hun **68-jarig** huwelijksfeest hopen te vieren:
26 november Ate en Ton van Giffen-van Riessen
Prof. van Vlotenweg 7, 2061 EB Bloemendaal.

Hun **60-jarig** huwelijksfeest hopen te vieren:
29 december Bert en Dorothy Giberson-v. Giffen
4450 Davis Ave.apr.229, WA 98055-6212 Renton, USA.

Colofon:

Bestuursleden:

Voorzitter: Klaas van Giffen, Julianalaan 47,
2051 JL Overveen, tel.023 5271651
email: klaasvangiffen@wanadoo.nl

Secretariaat: Saskia van den Boogaard – van Giffen
Claes Heynenoenlaan 25
1241 BL Kortenhoef, tel.035 6564422
Email: saskiabg@ziggo.nl

Redakteur: Hein van Giffen, Hogesteeg 43,
3886 MA Garderen, tel.0577 462090
email: havangiffen@hotmail.com

Penningm.: vacant

Lid: Arend van Giffen, Kieft 8
1834 ED St.Pancras, tel.072 5153517

Gironummer:8286076 t.n.v.Stichting fam.van Giffen,
Deylerweg 56, 2241 AH Wassenaar.