

bulletin nr.15



stichting  
"familie  
van Giffen

### Voorwoord.

Voor u ligt het 15e exemplaar van het familiebulletin. Dit keer met bijdragen van diverse bestuursleden, maar ook (gelukkig!) van andere familieleden, die de oproep in het vorige nummer hebben gelezen om samen het bulletin te vullen. Was het vorige nummer een exemplaar met een hoog Albert Egges-gehalte, dit keer weer een bulletin met van alles wat.

We beginnen met het voorstellen van het nieuwe bestuur: voorzitter-secretaresse-redakteur-penningmeester.

Vervolgens nodigen wij u uit om met vakantie te gaan naar New Mexico, waar Hylke Jan en Vanessa Muntinga een Bed & Breakfast hebben opgestart en waar wij van harte welkom zijn. (Of dit voor ons allen financieel haalbaar is, laat ik even in het midden !)

Ook nemen we u weer mee voor een wandeling in de buurt van Garderen, waar Albert Egges in 1935 aan het graven geweest en wat daar gevonden werd en hoe dat in zijn werk ging.

Wij hebben drie reacties gekregen op de fotohoek, waarvoor dank. Wij weten nu wie wie is. Succes met de nieuwe foto !

We vervolgen met een stuk over Anthony Winkler Prins, u weet wel, die van de Encyclopedie, gevolgd door een stukje levenswijshheid en ook onze penningmeester doet nog een duit in het zakje.

We besluiten met de familieberichten, met een droeve mededeling en eindigen met de feestelijkheden.

Ik wens u veel plezier met het lezen, als ik mensen niet genoemd heb of namen verkeerd heb geschreven, mijn excuses, maar mail ze dan even naar de redactie.

Met vriendelijke groeten,

Hein van Giffen

### Het bestuur stelt zich voor:

Zoals u ongetwijfeld weet hebben we een redelijk vernieuwd bestuur en het leek ons wel aardig, om ons aan u voor te stellen: wie zijn we, wat doen we, onze hobbies en dergelijke.

Onze voorzitter, Klaas van Giffen, bijt de spits af.

Mag ik me aan u voorstellen? Ik ben Klaas van Giffen, het zevende kind van de negen kinderen van Ate en Ton van Giffen-van Riessen. Geboren in 1952 in Bloemendaal, toen mijn ouders net waren teruggekeerd uit Indië, waar ze vier jaar hadden gewoond.

Volgens de Chinezen is de levensloop van een mens opgebouwd uit drie perioden van elk 20 jaren:

20 jaar om te leren,

20 jaar om je plaats in de samenleving te bevechten

20 jaar om wijs te worden.

Mijn eerste 20 jaren heb ik inderdaad veel geleerd op de Bosch en Duin school, het Marnix Lyceum en de HTS Haarlem, waar ik scheepsbouwkundige ben geworden.

De volgende 20 jaren stonden vooral in het teken van mijn vrouw Joyce en onze vier kinderen Jorrit, Ike, Jente en Merel, maar inderdaad ook in het teken van het gevecht om het bestaan; het werk in de scheepsbouw en nu bij de Marine.

Inmiddels ben ik alweer heel wat jaren bezig met de derde 20 jaren, maar of ik al wijs ben geworden? Dat laat ik graag aan de beoordeling van anderen over.

Joyce en ik zijn weer met zijn tweeën, nu de kinderen hun eigen leven leiden en het is goed zoals het gaat.

Ik ben gezegend met een brede interesse voor geschiedenis, maar vooral aan mijn manuscript over Haarlem en de Spoorwegen heb ik de laatste jaren wel héél veel aandacht gegeven.

Ik ben een gelovig mens, maar mijn geloof heeft zich in de loop van

mijn leven wel ontwikkeld en vooral verbreed.

Mijn grootste uitdaging in het leven vind ik momenteel het begrip Loslaten. Mijn motto luidt dan ook sinds enige tijd: "Loslaten is ontvangen". Klinkt misschien tegenstrijdig en een beetje Boeddhistisch, maar het is voor mij een grote waarheid geworden, die ik steeds bevestigd zie worden.

### Maaïke van Giffen, onze secretaresse.

Hallo allemaal,

Als nieuw bestuurslid wil ik me graag even voorstellen.

Ik ben de oudste dochter van Reitze en Anne-Marie van Giffen uit Wassenaar en mocht het daglicht zien op 21 januari 1969.

Met de komst van mijn twee zussen, Nicolien en Anne, had mijn vader een huis vol vrouwen.

Sinds mijn geboorte in Haarlem heb ik gewoond in Bloemendaal, de Verenigde Staten, Frankrijk en Zwitserland. Op dit moment ben ik woonachtig in Voorschoten samen met mijn kat Murphy.

Omdat ik op 11-jarige leeftijd naar Amerika ging, heb ik daar mijn opleiding afgemaakt op de University of Minnesota met een Bachelor of Arts in Engels en Frans literatuur.

Dat was nog niet genoeg, dus heb ik in Zwitserland een post graduate diploma in Hotel Management gehaald. Na een aantal jaren in verschillende hotels te hebben gewerkt, heb ik mijn hotelleven ingewisseld voor een functie als Loadcontroller voor de KLM en dat doe ik nog steeds.

Deze functie houdt in, dat ik bepaal waar alles in een vliegtuig wordt geladen en ik mag dit doen voor alle typen vliegtuigen die de KLM vliegt. Dit alles zo, dat de balans en het gewicht optimaal worden benut, wat hopelijk brandstof bespaart ( en soms de prijs van een ticket).

Als hobby's doe ik aan skiën en reizen en ik lees ook graag. In mijn overige vrije tijd ben ik ook nog vrijwilligster voor de Zonnebloem.

Hein van Giffen, drukker en redakteur.

Hein is momenteel 59 jaar jong ( ik moet positief denken van mijn dochter ! ) en is in 1947 geboren als jongste zoon van Klaas van Giffen en Johanna Jacomina Maria Visser te Overveen. Na de lagere school ter plaatse te hebben doorlopen , mocht/moest ik net als Vader en de meeste kinderen de vervolgopleiding volgen op het Chr.Lyceum aan het Emmakade in Haarlem .En net als Vader en een van mijn broers doubleerde ook ik daar regelmatig. Uiteindelijk ben ik in de boekhandel terecht gekomen. Ik heb mijn vakdiploma's gehaald binnen de normale termijn en met behoorlijke resultaten.

In 1969 en 1970 heb ik in Canada gewoond, maar als emigrant zonder duidelijk beroep, was het na twee jaar mooi geweest en zocht ik Nederland maar weer op.Na vijf jaar kleine zelfstandige te zijn geweest met een groothandel in papier, besloot ik weer terug te keren naar mijn tweede werkgever, Bruna, die mij goed kon gebruiken als bedrijfsleider.

In de tussentijd leerde ik mijn vrouw Driesje kennen en op 36-jarige leeftijd stapte ik met haar en haar dochtertje van zeven jaar, Marianne, in het huwelijksbootje. En dat vaart nog steeds heel gelukkig.

Wij mochten samen nog twee kinderen ontvangen en opvoeden: Jacqueline in 1985 en Matthijs in 1986.

In onze vrije tijd zijn wij aardig actief met werk in de kerk: Hein werd in oktober ouderling en Driesje draagt al jaren haar steentje bij in de commissie " Wij leven mee", die de bloemen verzorgt en wegbrengt. Tevens drukt Hein bijna 20 jaar het Gemeentenieuws, het kerkblad van de Voortgezette Gereformeerde Kerk in Garderen.

In 2005 had mijn werkgever in haar wijsheid besloten dat zij mij niet meer nodig had en via het sociaal plan, belandde ik in de WW en dus slijt ik mijn dagen als werkeloos boekverkoper en verveel me absoluut niet.

-0-0-0-

Cobi van den Berg-van Giffen en Kees van den Berg,  
onze penningmeesters.

Cobi werd op 11 september 1944 na broer Reitze ( 1942 ) en voor broer Arend ( 1946 ) te Leiderdorp geboren als enige dochter van Arend van Giffen en Anna van Dorssen. Ze groeide op in haar geboorteplaats, bezocht daar de MULO (voor onze jeugdige lezers: dit was de voorloper van de MAVO ) en ging daarna naar de Chr.Kweekschool in Oegstgeest.

Op haar twintigste was ze onderwijzeres met hoofdkate; alles verliep mooi op tijd. Ze deed veel aan korfballen, hardlopen en hardzwemmen.

Ze vond werk voor de klas in Scheveningen en ging wonen in Den Haag. Om de lege avonden te vullen ging ze overhoren op het Jongensinternaat " Frankenduin" en daar ontmoette ze Kees, net klaar met zijn studie in Delft en wachtend om in militaire dienst te gaan. Kees kwam op het internaat wiskunde bijles geven.

Ze werden verliefd en binnen het jaar getrouwd en gingen wonen in de Leuvensestraat, inwonen bij haar tante, later verhuisd naar het Zuiderpark, van hieruit nog vier jaar lesgevend in Scheveningen als onderwijzeres en als waarnemend hoofd.

En toen kwamen de kinderen: Ingeborg ( nu 34 jr.), Kees ( nu 32 jr.) en Eva ( nu 21 jr.) Ze was druk met haar kroost en heeft haar baan opgezegd. Echtgenoot Kees was veel op reis voor zijn werk.

De kinderen zijn al lang de deur uit en Cobi heeft nu tijd om te schilderen, patchwerken, sporten en natuurlijk wandelen met de hond. Ook heeft ze op diverse scholen in Wassenaar ingevallen met lesgeven.

Kees en Cobi zijn beiden gelukkig gezond en zijn de afgelopen winter naar Suriname geweest, een hele ervaring ! Dat soort reisjes kan nu, Kees is nl. al vier jaar met de VUT.

-0-0-0-

### Ir.C.J.H.van den Berg ( Kees ).

Geboren in Rotterdam, zijn jeugd doorgebracht in Scheveningen (Belgisch Park ).Opleiding: Openb.Lagere School in Scheveningen, Haagse School Vereniging en het Nederlands Lyceum in Den Haag en tenslotte de TH Delft.

In 1966 studeerde hij af alselektrotechnisch Ingenieur.

In militaire dienst trouwde hij met Cobi van Giffen en vond daarna een baan bij de PTT ( het huidige KPN ) en reisde veel naar het buitenland. Nog later ging hij als freelancer o.a. naar de V.S., Engeland, Duitsland en Nigeria.

Deze periode met veel zakelijke reizen is nu afgesloten en nu gaan Cobi en Kees regelmatig samen met vakantie en dus weer op reis !

### Een leuke vakantiebestemming.

Het is toch wel weer leuk om familieconnecties te hebben als je een vakantiebestemming zoekt, zo blijkt maar weer uit het volgende interview met Vanessa Muntinga.

#### *Hoe zijn jullie er toe gekomen dit op te starten ?*

[Vanessa Muntinga] : Hylke-Jan en ik waren al lang van plan nog eens wat anders te doen nadat de kinderen het huis uit waren. Ik was in het voorjaar 2000 met een vriendin hier in New Mexico op stap. Wij hadden maar weinig geboekt, maar Abiquiu was een vaste aanloopplaats, omdat de kunstenaar Georgia O'Keeffe hier ca. 30 jaar lang gewoond heeft en haar huis nog steeds te bezichtigen is. Dit moet je wel van te voren boeken ( het zijn maar een paar tours per week). We kwamen hier aan en ik had meteen het gevoel hier helemaal thuis te horen. De natuur is adembenemend mooi en de mensen ongelooflijk aardig en hulpvaardig. Het idee van een B&B kwam in mij op omdat mijn vriendin en ik ook bij een paar andere B&B's in Albuquerque en Santa Fe gelogeed hadden en het mij erg leuk leek dit eens te gaan doen.

In 2003 zijn we begonnen te bouwen. Ik ben er zelf bijna de hele tijd bij geweest en heb zelf ook mee gebouwd. Een super ervaring. In mei 2004 was het zover. De B&B is pas in het voorjaar 2005 geopend.

#### *Welk deel van het jaar zijn jullie geopend ?*

[Vanessa Muntinga] : Wij zijn er zelf vanaf ca. midden april tot midden juli ( drie maanden). Dan gaan we een tijdje terug naar Zwitserland en komen weer midden augustus terug tot ca. 12 november ( drie maanden). In juli is de B&B gesloten, althans nog tot wij een ander persoon vinden, die eventueel bereid zou zijn het voor een paar weken te doen. Vanaf midden november tot midden februari houdt een Nederlandse vriend van ons het B&B gaande. Hij is een uitstekende gastheer en een fantastische kok.

#### *Wat zijn de kosten per dag/week voor "van Giffens" ?*

[Vanessa Muntinga] : de normale kosten zijn misschien voor Nederlandse begrippen erg hoog, maar wij geven 20% korting voor "van Giffens". De prijzen kunnen jullie op de webpage van ons nakijken. Daar staan ook de kamers beschreven.

[www.elcucucerro.us](http://www.elcucucerro.us)

#### *Met betrekking tot de voorzieningen: waar zorgen jullie voor en wat moeten de gasten zelf verzorgen ?*

[Vanessa Muntinga] : Wij zorgen voor het ontbijt (een groot ontbijt) Voor lunch en avondeten moeten de gasten over het algemeen zelf zorgen. Er zijn maar een paar kroegjes hier in de buurt. Het is zeker geen Nederland wat dat betreft. Wij hebben ook geen vergunning om echt ..... te koken.

#### *Kunnen jullie de reis (heen en terug)verzorgen en wat is de beste aanliefroute ?*

[Vanessa Muntinga] : vaandaag is het veel gemakkelijker dat men de reis zelf boekt via Internet of reisburo. Wij gebruiken zelf heel veel [www.e-bookers.com](http://www.e-bookers.com), je kunt daar ook een auto mee huren. Dat is hier absoluut nodig. Geen kwestie van openbaar vervoer. De afstanden zijn groot, de wegen over het algemeen prima. Voor diegenen die een beetje meer avontuur op hun reis hierheen willen hebben is een four-wheel drive aan te bevelen.

Mooie plekjes in New Mexico zijn vaak alleen maar over "dirt roads" te bereiken. Wij kunnen dan vanuit hier een hotelkamer voor de eerste nacht boeken. Na zo'n lange vlucht is het beter even een nachtje te slapen voordat je onze richting uit komt. Dat soort details kunnen we ook nog persoonlijk bespreken.

Er zijn verschillende routes hierheen. Vanuit Nederland hierheen vliegen is denk ik het beste om over Atlanta en dan door naar Albuquerque te vliegen. Andere opties zijn ook via Chicago of Dallas. Het verandert nogal eens en op de aangegeven webpage kun je de gunstigste route uitvinden.

Verder kunnen we zeker ook andere ideeën en tips doorgeven wat er allemaal te zien en te doen is in onze omgeving. Wij hebben andere Nederlandse vrienden her in Abiquiu, die een verhuurburo hebben voor vakantiehuizen. Zeer aan te bevelen als jullie met meerdere mensen komen en langer willen blijven. Dan is onze B&B toch een beetje te duur. In ieder geval bij aanvraag daarvan onze naam melden. [www.abiquiuvacationhomes.com](http://www.abiquiuvacationhomes.com) Ton en Ans Haak. Wij staan ook op hun page.

(Met veeldank aan Coby en een beetje aan Maaïke voor dit interview)

## **Bergsham 2.**

In het bulletin nr.14 heb ik u iets laten weten over de grafheuvels in de buurt van Garderen, op Bergsham, waar prof.A.E.van Giffen in 1935 aan het graven geweest is.

Hoe het graven daar ging en wat er gevonden werd, volgt nu.

De zeven grafheuvels zijn niet meer allemaal aanwezig, een is voor een deel afgegraven bij het verbreden van de Hoge Boeschoterweg, de ander is helemaal verdwenen. Tijdens de opgraving trok van Giffen twee haaks op elkaar staande sleuven dwars door de drie centrale heuvels. Met zo min mogelijk grondverzet kon hij zo de meeste gegevens verzamelen en daarbij had hij meteen de door hem genoemde heuvel 3 te pakken die hem het meest veelbelovend

toescheen. Tevens kon hij zo aan de hand van grondsporen, zowel in het horizontale als in het verticale vlak allerlei gegevens aflezen.



De meest noordelijke heuvel, heuvel 5, heeft een doorsnee van 18 meter en een hoogte van 2.15 meter. Hii bevatte een centraal graf: in een rechthoekige kuil waren de verbrande resten van een dode neergestrooid, zonder bijgiften, zoals vaak in deze tijd.

Het interessante van crematiegraven is dat in de zandgrond verbrand bot bewaard blijft. "Gewone" beenderen vergaan hier al na een paar eeuwen. In het hele heuvellichaam werden na-bijzettingen gevonden, allen crematiegraven zonder bijgiften. Toch kunnen de vondsten vrij gemakkelijk geplaatst worden in de midden bronstijd (3200-3300 jaar geleden), want in Erp in Drente is een dergelijke begraafplaats gevonden samen met een bijbehorende nederzetting. En zo'n nederzetting kan wel gedateerd worden, daar wordt veel afval, vooral aardewerkscherven, gevonden.

In vakkringen heet heuvel 5 een familiegrafheuvel. Het idee is dat een boerenfamilie daar vele generaties lang zijn doden in begroef. Soms werden er wel meer dan 50 graven in een dergelijk monument aangetroffen! Je kan aan de grondverkleuringen zien dat de heuvel af en toe werd opgehoogd om meer ruimte te verkrijgen voor de bijzettingen.

Heuvel 2 laat ons een ander type begraafing zien. De dode is ter plaatse gecremeerd en over de as en bot- resten heen is een grafheuvel opgeworpen: 12 meter in doorsnede, 1.30 hoog. En weer geen bijgiften, net zoals bij nr.5, zoals we al zagen typerend voor de midden-bronstijd.

Heuvel 3 leek van Giffen de meest opmerkelijke door zijn ovale vorm ( 22 x 13 meter, ongeveer 1 meter hoog), dat is namelijk hoogst ongebruikelijk voor een grafheuvel. Maar al bij de eerste scheppen in de grond bleek dat hij zich vergist had. De heuvel was niet ovaal- het waren twee grafheuvels die zo dicht bij elkaar gebouwd waren, dat de ruimte er tussen door latere ophogingen door de toenmalige bewoners en door verstuiwing "dichtgeslibd" was.

En er was nog meer merkwaardigs aan de hand.

Heuvel 3a was niet zo bijster interessant, er was een centraal hoofdgraf ( waarvoor de heuvel dus was opgeworpen ), in een grafkuil werden twee hoopjes verbrand been aangetroffen, een zgn. dubbelgraf misschien. De kuil was aan de binnenkant met palen afgezet.

Verder werden ook nog andere, secundaire graven gevonden, allemaal lijk- en crematiebegravingen zonder bijgiften.

Maar grafheuvel 3b verdient meer aandacht. Hij werd destijds opgebouwd over de verbrande resten van een kind, een jongetje waarschijnlijk. Dat kon worden geconcludeerd aan de hand van het bewaarde bot- en gebitmateriaal. De dood van het kind is destijds met bijzondere zorg omgeven. Niet alleen kreeg hij wel bijgiften mee en werd hem een eigen heuvel toebedeeld, nee, er waren zelfs uitgebreide begrafenisplechtigheden. De volgende gebeurtenissen konden dankzij het professionele opgraven worden gereconstrueerd.

De jongen is gecremeerd op een vuur, de verbrande beenderen ( door de hitte in honderden stukjes uiteen geknapt) werden in een klein kistje gelegd en dat kistje op zijn beurt in een kuil. Over dit grafje heen bouwde men een dodenhuisje, waarvan de palen nog als verkleuringen in de door de archeologen glad afgeschaafde grond aftekenden. Op het dak van het dodenhuisje legde men de

crematieresten ( ook van het jongetje ?) en een gift aan de dode: een in vier stukken gebroken, 40 cm lang zwaardje. Het is een zgn. "Wohlde-rapier" zo genoemd naar een Duitse vindplaats en is dus vandaar uit terecht gekomen in Garderen. Het houten handvat ontbreekt ( weggerot natuurlijk), maar de vier klinknagels waarmee het bevestigd was aan het lemmet zijn mooi bewaard gebleven.

Na de begrafenis van het kistje met de crematieresten bouwde men over het dodenhuisje heen een grafheuvel, met langs de rand van die heuvel een palissade. Aan de zuidkant stonden buiten de cirkel twee extra palen, misschien was daar eerst een opening, die na alle plechtigheden ritueel gesloten is.

Van Giffen concludeerde uit alle grondsporen, dat het dodenhuisje ingestort was, waardoor het zwaard en de crematieresten vlak boven het graf waren terecht gekomen.

Recht boven het graf vonden de archeologen nog zes kleine ingravingen in het heuvellichaam, waarbij aan offers gedacht kan worden. Men vond er ook twee kleine bronzen ringetjes in en een klein geoord potje.

Heuvel 3b is opgericht voor een klein jongetje en later nauwelijks gebruikt voor andere begravingen, wat zeer opmerkelijk is. Het jongetje stierf, werd onder groot ceremonieel verbrand en bijgezet, kreeg een huisje over zijn graf, kreeg een zwaardje mee als bijgift ( een zeer kostbaar geschenk voor die tijd ), men legde een grafheuvel voor hem aan, omringde die met palen en bracht later ook nog eens offers. Voorwaar een meer dan bijzondere aandacht voor een kind. Het zal dan ook wel geen gewoon kind geweest zijn.

De voorwerpen die bij de opgraving te voorschijn zijn gekomen, liggen in de vitrines van het Barnevelds Museum " Nairac".

Bron: Garderen, Baken in het groen  
Uitg. BDU-2001





### De fotohoek.

Wij hebben drie reacties ontvangen op de familiefoto in bulletin nr.14.

Wij danken de bellers en schrijvers, te weten Tineke Zweers-van Giffen, Lied Goosens-Winkler Prins en mevr.Croiset van Uchelen.

De oplossing is als volgt:

1. X28 Lambertus, de oudste zoon van ds Jan van Giffen
2. (X28) Sybrechtje ( Siep) van Giffen-Kingma
3. X33 Jacoba ( Co ) van Giffen, later gehuwd met Anthony Winkler Prins
4. (IX.43) Hendrika van Giffen- Post
5. ( X 32) Geertruida ( Truus ) van Giffen, later gehuwd met Gerard Croiset van Uchelen.
6. IX 43 Jan van Giffen
7. ( X 30) Clasiëna van Giffen- Homan
8. X.31 Albert Egges van Giffen
9. X.31 Beity van Giffen.

De nieuwe opgave voor de fotohoek is een heel uitgebreid gezelschap van

19 personen: een bruiloft, maar van wie en wanneer ?

Bij de redactie is kopij binnen gekomen van Jan Winkler Prins, die een aanvulling gaf op de herbegraving van Anthony Winkler Prins en zijn vrouw Hendrik Rensina Klijnsma in Veendam ( een en ander is gepubliceerd in Bulletin nr.13 ).

Ook gaf hij aan dat er drie relaties zijn tussen de families Winkler Prins en van Giffen in plaats van twee, zoals vermeld in deze publicatie. In het archief van de Stichting lag ook nog een artikel van de hand van Klaas van Giffen over dit zelfde onderwerp en ik ben zo vrij geweest deze twee artikelen samen te voegen.

Eerst even over ds. Anthony Winkler Prins: hij was de eerste van de familie, die deze achternaam voerde, als een combinatie van de eigen familienaam " Prins " en van zijn moeders naam " te Marle Winkler ". Dit even terzijde.

Hij was gehuwd met Henriette Rensina Kleinsma, die hem negen kinderen schonk. Zij was een dochter van Sent Klijnsma en (VIII.37) Anna Elisabeth van Giffen. Anna Elisabeth was het vierde kind ( van de tien ! ) van het echtpaar David Flud van Giffen en Hendrikje Heggens.

Het tweede familiecontact werd gemaakt door het zevende kind van Anthony Winkler Prins en Henriette Rensina Kleinsma: Jan Lambertus Winkler Prins huwde in 1892 namelijk met (X.15) Charlotte van Giffen, ook wel Let genoemd.

Het derde raakpunt werd gelegd door een kleinzoon van Anthony Winkler Prins en Henriette Rensina Kleinsma: hun achtste kind Vincent huwde met Lie Huizinga en de oudste zoon uit dit huwelijk, Anthony ( Tony ) Winkler Prins huwde met (X.33) Jacoba van Giffen ( Co ) . Dit nu zijn de beide ouders van Lied Goosens-Winkler Prins en van Jan Winkler Prins !

Blijkbaar waren de meisjes van Giffen erg gewilde echtgenotes !  
(En terecht !)

En dan nu de aanvulling op de herbegrafenis:

In het geciteerde artikel in NRC is niet vermeld dat Anthony WP naast zijn kandidaats titel voor natuur- en scheikunde, ook dat voor klassieke letteren behaalde aan de Universiteit van Utrecht.

Op de bij het artikel geplaatste foto van de kist boven het graf, zijn geen familie en belangstellenden te zien, omdat zij naar de toespraken luisterden op het plein voor de Hervormde Kerk en Begraafplaats naar:

- 1.Mevr.Maters, directeur van het Veenkoloniaal Museum, over de redenen voor deze herbegrafenis,
- 2.Dhr Meyerman , burgemeester van Veendam, over de betekenis van Winkler Prins voor Veendam,
- 3.Jan Winkler Prins, de oudste nog levende achterkleinzoon, met een levensschets van Winkler Prins,
- 4.Dhr van der Heide, voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Veendam, over zijn betekenis voor deze kerkelijke gemeente.

Na deze toespraken is iedereen naar het graf gelopen, dat inmiddels was gesloten en waarop de gereedgemaakte deksteen (provisorisch) was geplaatst. Hier heeft Coot Winkler Prins (achterachterkleindochter) nog enkel woorden gesproken.

Op de grafsteen staat:

Hier rusten, teruggekeerd in Veendam op 09-09-2005  
Anthony Winkler Prins geboren Voorst 30 januari 1817 overleden  
Voorburg 4 januari 1908 en Hendrika Rensina Kleinsma  
echtgenote van A.Winkler Prins geboren Maastricht 23 december  
1824 overleden 's Gravenhage 1 september 1911.

Anthony Winkler Prins, doopsgezind dominee, schrijver en dichter.  
Mede oprichter van de Hogere Burger School te Veendam (Winkler  
Prins Scholengemeenschap.  
Schrijver en samensteller van de Winkler Prins Encyclopedie.

Wij ontvingen van Marijke van Giffen het volgende stukje proza, zij ontving het weer van haar dochter, dus eigenlijk kunnen we hier het begin meemaken van een jeugdpagina. Het stuk komt van Internet en de schrijver is onbekend.

#### De MAYONAISE pot en of de Wereld Vol Is.....:

Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24 uur in een dag niet meer genoeg tijd lijkt, denk dan eens aan dit bericht...

Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. ; Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. Toen de klas begon, nam hij zonder iets te zeggen de lege pot van de mayonaise en begon deze te vullen met golfballetjes. Toen deze hier helemaal mee gevuld was, vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden van wel.

Toen nam de professor een doos met kralen en kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes met de pot en de kralen rolden tussen de open plekken tussen de golfballetjes. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze gaven weer eenzelfde antwoord; ja, de pot is vol.

De professor nam nu een doos met zand en kiepte dit zand in de pot met golfballetjes en kralen. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de golfballetjes en de kralen. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was: de studenten antwoordden van wel.

Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en kiepte de hele inhoud van deze twee koppen koffie in de pot met golfballetjes, kralen en zand. De hele inhoud verdween in de pot. De koffie vulde de ruimte op tussen het zand. De studenten begonnen te lachen.

"Nu", zei de professor, "nu wil ik dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven. Deze pot gevuld met golfballetjes, kralen, zand en koffie, stelt namelijk het leven van een mens voor."

"De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en je favoriete bezigheden. Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn."

"De kralen zijn de andere dingen die belangrijk zijn. Je werk, je huis, je auto. Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes die belangrijk voor je zijn."

"Als je het zand als eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, is er geen plek meer voor de kralen of voor de golfballetjes."

Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan kun je nooit meer ruimte hebben voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk voor je zijn. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Neem tijd voor een onderzoek voor je gezondheid zo nu en dan. Neem je partner mee uit eten. Doe nog iets leuks, er is altijd nog wel ergens tijd om het huis te poetsen of de prullenbak te repareren."

"Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar zand."

Eén van de studenten steekt een vinger op en vraagt waar de twee koppen koffie in die pot dan voor zouden moeten staan. De professor lacht en zegt de student dat ze daarmee een heel goede vraag heeft gesteld. "Ik wilde daarmee alleen nog maar weer eens aangeven en bevestigen, dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er is altijd wel een plekje om samen met een vriend of een dierbare een kopje koffie te drinken."

Stuur deze boodschap alsjeblieft door aan anderen die je dierbaar zijn. IK HEB DAT ZOJUIST AL GEDAAN!

### Bericht van onze penningmeesters.

In augustus 2006 hebben we al € 713,00 binnen. Hiervoor uiteraard onze hartelijke dank.

De bijdrage is een vrijwillige bijdrage en er zijn geen sancties op "niet betalen", terwijl wij daar wel op rekenen. Als u niet wilt of kunt betalen dan kunt u er mee volstaan ons dit te berichten (telefoon **070 5113251**, vanuit het buitenland **+31 70 5113251** of per e-mail: **[j.c.vangiffen@hetnet.nl](mailto:j.c.vangiffen@hetnet.nl)** of **[cjhvandenbergh@hetnet.nl](mailto:cjhvandenbergh@hetnet.nl)**. Wij houden daarmee dan rekening in onze administratie. De stichting zal u het bulletin e.d. blijven toezenden tenzij u te kennen geeft dat u dat niet wilt. Immers de Stichting is conform de statuten gehouden de onderlinge band te verstevigen.

Wij hopen dat u uw bijdrage (**richtbedrag € 15,00**) binnenkort stort op girorekening **8286076** ten name van **STICHTING FAMILIE VAN GIFFEN, Wassenaar**. Voor betalingen uit het buitenland kunt u gebruik maken van de volgende gegevens: **IBAN NL53PSTB0008286076, BIC PSTBNL21**. In verband met de transferkosten is het raadzaam om voor de kosten verdeling **SHARED (SHA)** op te geven en voor enkele jaren ineens te betalen. Uiteraard is het ook mogelijk om kasgeld of een cheque te sturen naar **Deylerweg 56, 2241 AH Wassenaar**. Wij zullen dan voor de overdracht naar de giro van de Stichting zorgdragen.

## Bericht van overlijden.

Dorothy Giberson-van Giffen woont in Renton in de staat Washington(USA) en zij schreef ons onlangs het volgende:

"Graag zou ik vreugdevol nieuws brengen, maar ik moet jullie helaas meedelen dat onze zuster Johanna Margaretha (Ann) Geving-van Giffen (geboren op 18 juli 1918) op 22 augustus 2006 is overleden. Zij heeft een goed leven gehad, waarin zij vooral veel heeft bijgedragen aan het onderwijs van kinderen op de basisschool. Omdat zij de schoolkinderen in haar woonplaats Tacoma veel gevoel voor de natuur heeft bijgebracht - en daarmee gevoel voor de schoonheid van het leven- is er in Tacoma een park naar haar vernoemd. Het heet het "Johanna M. Geving Naure Park", gelegen aan 86th and East D Street in Tacoma (Washington).

God zegene jullie allen.  
Liefs van Dorothy Giberson-van Giffen

### LARCHMONT NATURE AREA NAMED FOR STAFF MEMBER

Tacoma's School Board last week formally named a nature area used for instructional purposes after the staff member responsible for its development.

The exemplary nature area on the Larchmont Elementary School campus was formally named the Johanna Geving Nature Area "to honor this Larchmont staff member's contributions to a very valuable school and community resource."

## Teacher in Classroom

### Mrs. Geving of Larchmont

An area of trees and a natural pond has been turned into a nature study area at Larchmont Elementary School through the combined efforts of staff, parents, students and community groups.

The project received a boost this year when the school was given \$970 in a local mini-grant program to complete plantings and to put explanatory signs at various points of interest throughout the area.

Twelve areas where students can see various types of native trees and shrubs and observe natural process have been identified in the area with the help of Dr. Fred Tobiasson, Pacific Lutheran University professor.

He and Mrs. Johanna Geving, Larchmont sixth grade teacher, authored a nature trail guide for the area which students can take as they go through the area. Mrs. Geving has been working on the project and has been the prime supporter for the past three

years, Reuben Kvamme, Larchmont principal, said. She started the area as a conservation project for the Tacoma Telesis Club, of which she is a member.

The area is about two acres in size now. Work groups, students and local scout troops, have cleared the area of dead brush and planted an additional 24 native trees. A 36-foot bridge has been built over the shallow pond which will facilitate the study of pond life, Kvamme said.

A walk-through trail is being graveled, plastic tags identifying trees and shrubs are being made by the students and water will soon be piped into the area.

The nature trail guide booklet and accompanying cassette tapes explaining the area will be ready by the end of this school year.

When the present efforts are completed at the south end school site, classes from throughout the city will be invited to visit the area and take the self-guided tour. Kvamme said.



**TACOMA PUBLIC SCHOOLS**  
LARCHMONT SCHOOL  
8601 EAST "B"  
REUBEN D. KVAMME, PRINCIPAL  
TACOMA, WASHINGTON  
29115

Trouw dagen in 2006:

65 jaar getrouwd:

- Ate van Giffen (zoon van Reitze van Giffen en Merktjen van der Klufft) en Antonia Elisa van Riessen op 26 november 2006.

25 jaar getrouwd:

- Reitze van Giffen (zoon van Arend van Giffen en Anna Jacoba van Dorssen) en Geurtje van de Haar op 17 december 2006

Verjaardagen in 2006.

- Foukje Muntinga van Giffen (Baarn) hoopt op 22 oktober 2006 **90** jaar te worden.
- Nine Henriette Doorneweerd- van Giffen, Pine River USA hoopt op 5 november 2006 **85** jaar te worden.
- Maria Amalia van Hemert-van Giffen, Melbourne Australië hoopt op 10 november 2006 **75** jaar te worden.
- Arend Jan van Giffen, Sint Pancras hoopt op 24 november 2006 **60** jaar te worden
- Tessa Christen Johanna de Jong, Soest hoopt op 21 december 2006 **21** jaar te worden.
- Maria Janna Henriette den Tex hoopt op 21 december **18** jaar te worden

Trouw dagen in 2007:

60 jaar getrouwd:

- Albertha Betsy van Giffen en Paul E. Erickson zijn getrouwd op 7 Maart 1947 in USA, feest dus op 7 maart 2007.

25 jaar getrouwd:

- Gerrit Lammert van Giffen (zoon van Henny van Giffen en Jansje Bruins) en Machalina Johanna M. Mesker op 6 Maart 2007.

Verjaardagen: In het jaar 2007 hopen te worden:

90 Jaar:

- Antonia Elisa van Riessen (dochter van Henderik van Riessen en Elisabeth Maria Duijs), gehuwd met Ate van Giffen) geboren op 4 Februari 1917.

80 jaar:

- Carla Croiset van Uchelen (dochter van Anna Geertruida J.W. (Truus) van Giffen en Gerard Z.A. Croiset van Uchelen) geboren op 31 Januari 1927 in Oldenhove en weduwe van Rob Rinke Rinkes
- Fernanda Debora van Giffen (dochter van Beitj van Giffen en

Ferdinand Engelsma) geboren op 2 Februari 1927 in Amsterdam en weduwe van Frits W. Kick.

- David Flud van Giffen (zoon van David Flud van Giffen en Enny Anna Henny Paula Frederstorf) geboren op 14 April 1927 in Leeuwarden, echtgenoot van Noek (Janny Gerda) Dijkstra

- Laura Johanna van Giffen (dochter van Gerrit Lammert van Giffen en Michalina Johanna Maria Mesker) geboren op 14 Mei 1986 in Curacao (Nederl. Antillen)

- Hendrika Anna Jacoba van Giffen (dochter van Reitze van Giffen en Geurtje Neeltje van de Haar) geboren op 21 Juni 1986 in Veenendaal

- André Wegener Sleeswijk (zoon van Cornelia Hendrika van Giffen en Fredrik Wilhelm Wegener Sleeswijk) geboren op 11 Mei 1927 in Bindjei (SOK, voorm. N.O.I.), weduwnaar van Conny Christen

75 jaar:

- Idskje Wilhelmina de Jong (dochter van Eelkje van Giffen en Johannes de Jongh) geboren op 15 April 1932 in 's-Gravenhage en echtgenote van Gerrit Jan van der Glas

- Cornelis Nieuwmeijer (zoon van Aaltje van Giffen en Cornelis Johannes Nieuwmeijer) geboren op 6 Juni 1932 in Bloemendaal.

65 jaar:

- Tineke Truus van Giffen (dochter Jan Beitj van Giffen en Anna Adina Groenhof) geboren op 15 Mei 1942 in Bandoeng (Java; voorm. N.O.I.) echtgenote van Garf Arie Zweers.

- Cornelis Jan Hendrik van den Berg (zoon van Cornelis Jan Hendrik van den Berg en Wilhelmina Johanna Catharina Mons) geboren op 9 Juni 1942 in Rotterdam, echtgenoot van Jaciba Cornelia van Giffen

60 jaar:

- Hendrik Ate van Giffen (zoon van Klaas van Giffen en Johanna Jacoba Maria Visser) geboren op 7 Januari 1947 in Overveen, echtgenoot van Driesje van Ouwendorp.

- Sybrichje Bok (dochter van Johannes Frans Bruno Bok en Jacoba Johanna van Giffen) geboren op 24 Maart 1947 in Delft.

- Hugo Henri Roelof van Hamel (zoon van Hugo Henri Marinus van Hamel en Anna Adriana van Giffen) geboren op 16 April 1947 in Bandoeng (voorm. N.O.I.).

- Elisabeth Maria Johanna van Giffen (dochter van Ate van Giffen en Antonia Elisa van Riessen) geboren op 3 Mei 1947 in Bloemendaal, echtgenote van Arije Mazor

50 jaar:

- Ruth van Giffen (dochter van David Flud van Giffen en Noek Dijkstra) geboren op 6 Februari 1957 in Winschoten, echtgenote van Ralph Peter Ladda.

21 jaar:

- Laura Johanna van Giffen (dochter van Gerrit Lammert van Giffen en Michalina Johanna Maria Mesker) geboren op 14 mei 1986 op Curacao (Ned.Antillen)

**Colofon:**

**Bestuursleden:**

Voorzitter : Klaas van Giffen, Julianalaan 47,  
2051 JL Overveen tel.023 5271651  
email: klaasvangiffen@wanadoo.nl

Secretariaat : Maaïke van Giffen,Hettemadreef 1,  
2252 TL Voorschoten tel.071 5614171  
email: mjvg@wanadoo.nl

Redakteur: Hein van Giffen, Hogesteeg 43 ,  
3886 MA Garderen tel.0577 462090  
email: havangiffen@hotmail.com

Penningm. : Kees en Coby v.d.Berg- van Giffen, Deylerweg 56  
2241 AH Wassenaar tel.070 5113251  
email: cjhvandenbergh@hetnet.nl

Lid : Arend van Giffen, Kieft 8,  
1834 ED St.Pancras tel.072 5153517  
email: arendvangiffen@lycos.nl

Gironummer : 8286076 t.n.v. St. fam.van Giffen,  
Deylerweg 56, 2241 AH Wassenaar.